

Voor de zon weer opkomt

“Het liedje gaat over mijn opa zaliger (Staf Van Boeckel uit Lier), een goedlachse man die steeds weer hoop vond”

Voor mijn opa zaliger was de oorlog een ramp.
Verzetsheld, 't vuurpeloton in het concentratiekamp.
Zijden draadje, kantje boordje, op het nippertje vrij.
Als de nood hoog is, is de redding nabij.
Hij leek verloren, zijn kansen heel klein.
Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn.

Daarna ging hij ieder jaar met de Lourdestrein mee,
Bedevaarders helpen, mijn opa werd brancardier.
Het heilige waterbad, mensen doodziek, maar blij.
Als de nood hoog is, lijken mirakels nabij.
Ze leken verloren, hun kansen heel klein.
Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn.

Ik denk vaak aan mijn opa zaliger, de laatste tijd.
Want de wereld lijkt alweer de pedalen wat kwijt.
Hij zou gezegd hebben: 't Komt wel goed.
Ze vinden vast een vaccin.
Want als de nood hoog is, zijn remedies nabij.
We leken verloren; de kansen heel klein.
Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn.
Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn.

Bart Peeters

Algemene informatie

Omwille van de coronamaatregelen is ons secretariaat enkel telefonisch bereikbaar op dinsdagnamiddag van 14 tot 17 u.

Hof ter Lo 8 bus 2 - 2140 Borgerhout
Tel.: 03 218 92 21
<http://www.dba-lourdes.org>
info@dba-lourdes.org
IBAN BE60 4033 0081 6170

Christa Damen
christa.damen@telenet.be 0474 89 41 64
Marc Van Dijck
marcvandijck@proximus.be 0474 46 28 46
Roger T'Syen
Roger.tsyen@hotmail.com 0475 55 44 35

ZIEKENFONDS

Het is nuttig voor alle bedevaarders om bij hun ziekenfonds navraag te doen welke formaliteiten dienen vervuld te worden om in Frankrijk eventueel te kunnen genieten van bijstand. De alarmcentrale **Mutas** verleent medische bijstand in het buitenland aan de leden van verschillende ziekenfondsen; dit op basis van de aanvullende verzekering van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Neem steeds uw Mutaskaart mee, hierop vindt u onder meer het telefoonnummer. De **Europese ziekteverzekeringkaart** (EZVK), afgeleverd door uw ziekenfonds, geeft bij medisch noodzakelijke zorg recht op terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds.



DIOCESANE BEDEVAART VAN ANTWERPEN NAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES vzw



“IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS”

JULIBEDEVAART 2021

Van **vr.16 tot wo.21 juli**

Met autocar of vliegtuig

Uitsluitend voor hotelbedevaarders die voldoende zelfredzaam en gevaccineerd zijn!!

Een bedevaart is een niet-essentiële reis !!
We volgen nauwgezet de regels van de Belgische en Franse overheden, alsook deze van het Heiligdom te Lourdes.

EEN BEPERKTE BEDEVAART

We leven nog steeds in een wereld die beheerst wordt door het coronavirus. Dat maakt dat we onzeker blijven over de toekomst, hier bij ons maar ook in Frankrijk. We hebben dan ook ernstig overwogen of we een bedevaart kunnen organiseren en hoe die dan kan verlopen. Vanuit het heiligdom in Lourdes vernemen we dat zij er alles aan doen om kleine bedevaarten in 2021 mogelijk te maken op een veilige manier. Vanuit die informatie hebben we met de Vlaamse bedevaarten samengezeten om te kijken wat kan. Voor grote bedevaarten met zieken die verblijven in het accueil lijken ons de risico's nog té groot. Voorlopig, zeker nog tot het najaar, géén TGV bedevaarten en géén zieken in het accueil. Antwerpen, Brugge en Gent organiseren wel elk een kleine bedevaart.

VOOR WIE

Vermits we géén "accueilbedevaart" plannen, betekent dit ook dat we géén georganiseerde zorg aanbieden. Dit betekent dat de deelnemers voldoende zelfredzaam moeten zijn (in- en uitstappen in autocar/vliegtuig, verplaatsingen in de luchthaven en in Lourdes...) Indien je toch hulp nodig hebt, zorg dan zelf voor een begeleider.

We stellen als **voorwaarde** dat u **gevaccineerd** bent tegen het corona-virus!

HOE

We voorzien 3 mogelijkheden om deel te nemen:

Met luxe-autocar

Vertrek op 16 juli 's morgens héél vroeg vanuit de Kempen of Wommelgem (rondpunt) zijn we in Lourdes voor een laat avondmaal in het hotel.

Terugrit op 21 juli: vertrek na een vroeg ontbijt in het hotel en thuiskomst 's avond laat.

Met vliegtuig vanuit Zaventem

Heenreis op 16 juli vertrek in de voormiddag vanuit Zaventem naar Toulouse en van daaruit naar Lourdes per autocar.

Terugreis op 21 juli: de transfer per autocar naar Toulouse zal vertrekken na het ontbijt. De landing in Zaventem is voorzien in de vroege namiddag.

De prijs omvat de vlucht, de luchthaventaksen, de toeslagen alsmede de transfers van de luchthaven van Toulouse naar en van de respectieve hotels in Lourdes. 8 kg. handbagage (max. 55 x 40 x 23 cm.) en 23 kg ruimbagage (L+B+H = max.158 cm) is toegelaten.

Inschrijven tot alle plaatsen bezet zijn, ten laatste vóór 15 mei. Bij inschrijving wordt een voorschot van € 200 gevraagd.

Met eigen vervoer

Personen die met eigen vervoer naar Lourdes reizen, kunnen aansluiten bij de bedevaart mits betaling van € 60. Deze prijs omvat het kenteken van de bedevaart, alle documentatie zoals liturgieboekje en gebedenboekje, alsook de verschuldigde bijdrage aan het Heiligdom. Ze kunnen bovendien gebruik maken van onze diensten ter plaatse.

ANNULERING

Voor kosten bij annulering: zie algemene reisvoorwaarden op de achterzijde van het inschrijvingsformulier.

Deelnemers kunnen zelf bij hun verzekeringsagent een reisbijstand/annuleringsverzekering afsluiten. Weet echter dat quasi bij alle verzekeraars een annulatie als gevolg van een pandemie uitgesloten is, zeker bij een negatief reisadvies van de Belgische overheid.

PRIJZENTABEL

De prijzen zijn all-in volpension, in euro en per persoon in eenpersoonskamer (S), tweepersoonskamer (D) en driepersoonskamer (T).

Voor de autocarreizigers: eerste maaltijd: avondmaal 16 juli, laatste maaltijd: lunchpakket 21 juli.

Voor de vliegtuigbedevaarders: eerste maaltijd: avondmaal 16 juli, laatste maaltijd: lunchpakket 21 juli.

	Autocar 16-21 juli			Vliegt. 16-21 juli		
Hotel	S	D	T	S	D	T
Irlande	719	567	545	870	717	695
Roc Massab.	590	509	492	744	663	646
Roissy	800	626	626	949	774	774
Stella	623	487	487	777	641	641

Laat ons weten wanneer je **géén info meer** wenst te ontvangen over onze bedevaarten.

ONZE LITURGISCHE VIERINGEN

volgen het pastoraal thema 2021 van Lourdes:

"Ik ben de Onbevleete Ontvangenis"



18 maart 1858, 16^{de} verschijning:
"Ik ben de Onbevleete Ontvangenis"

ANDERE VLAAMSE DIOCESANE BEDEVAARTEN

De Bedevaarten van het bisdom Brugge organiseren van ma. 27 september tot en met zo. 3 oktober een Lourdesbedevaart per autocar.

Inlichtingen:

- Potterierei 72, 8000 Brugge
- Bedevaarten.bisdom.brugge@kerknet.be
- www.bedevaarten-bisdombrugge.be
- Via ons eigen secretariaat

Het bisdom Gent organiseert een Lourdesbedevaart per autocar van 3 tot 9 augustus en van 10 tot 18 september een bedevaart Lourdes/La Salette per autocar.

Inlichtingen:

- Onze-Lieve-Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker
- bedevaarten@bisdomgent.be
- www.bedevaartenbisdomgent.be
- Via ons eigen secretariaat.